

Nieuwsbrief De Leertuin Maart 2024

Dit is de nieuwsbrief van KC De Leertuin.
Waar talenten groeien!

Agenda

De agenda vindt u ook in Parro.

April

*Thema: Kunst en cultuur, op dinsdag Kunstlab
en op woensdag De Schoolschrijver.*

- Ma 1 2^e Paasdag: leerlingen vrij
- Di 2 8.30 - 9.30 Stuif-'s-In De
Schoolschrijver. Voor ouders
groep 4 t/m 8 en TOB-cursisten.
(Taal en Ouder-betrokkenheid)
- Wo 3 Bezoek kinderboerderij: groep NK
- Vr 5 Radha Krishna Mandir tempel, gr 7/8
- Vr 12 Artis: groep 1-2, 3 en NK
- Vr 12 Reisje langs de Rijn De Krakeling:
groep 4 en 5-6.
- Vr 26 Koningsspelen tot 13.00, daarna vrij.
- Vr 26 13.00 tot en met Zo 12 mei
MEIVAKANTIE**



Viool, drum en koor

Op woensdag 13
(Drum) en 20 maart
(Viool en do-re-mi-FA
koor) waren de
Lenteconcerten van
onze muziek-

leerlingen. Het was heel muzikaal. De
uitvoering van de muziek is steeds mooier,
de muzikanten raken steeds meer geoefend
in het bespelen van hun instrument. Dat is
duidelijk te merken.

Een korte foto-impresie:



Succesverhaal Taal op school

Een paar weken geleden opende Polina Efimova, moeder van Fedja en Grisha (leerlingen op onze school, beiden 8 jaar) haar nieuwe patisserie: **Café Esthétique**.

Toen Polina, haar man Oleg en hun 2 kinderen in augustus 2023 naar Nederland kwamen, spraken ze geen woord Nederlands. Hoe is het haar toch gelukt om zo snel al iets voor zichzelf te beginnen?



Polina vertelt: "We kozen er heel bewust voor om in Nederland te wonen, vanwege de cultuur en de levensstandaard die hier heerst. Ook vonden we het schoolsysteem en de zelfstandige opvoedingsideeën die hier heersen heel fijn voor de kinderen. Dat bleek maar weer, toen we ons in augustus bij De Leertuin aanmeldden. We hebben een tweeling, die heel verschillend van karakter is. Juf Hanife zag meteen tijdens ons eerste gesprek dat het beter was voor Fedja en Grisha om niet in dezelfde groep te zitten en plaatste ze in verschillende groepen. Daarna ben ik snel begonnen met het volgen van de Taal en Ouderbetrokkenheidlessen die op de school gegeven worden. Ik vond het zo moeilijk om Nederlands te leren! In het begin riep ik steeds: "Ik zal nooit Nederlands leren spreken!"

Toch lukte het Polina om binnen een jaar Nederlands te leren, en ze vond intussen ook nog de tijd om op zoek te gaan naar een geschikte ruimte om haar droom te verwezenlijken: een eigen café met patisserie. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Ze stuitte op een heleboel problemen, zoals de financiën (vanwege haar Russische paspoort kreeg ze geen Iban-nummer), de taal (overleggen met de gemeente in het Nederlands) en uiteindelijk een vast huurcontract bemachtigen.



Polina vertelt lachend: "Ik moest overleggen met de elektriciens in het Nederlands. Daardoor ken ik nu alle Nederlandse woorden die met elektriciteit te maken hebben, dat heb ik niet in de lessen op school geleerd!"

Nu combineert Polina haar café met de opvoeding van de tweeling. Ze komen na school vaak langs en kunnen lekker in het café zitten en oefenen voor school. Het café is 5 minuutjes fietsen van school, dus dat is lekker makkelijk.

Inmiddels zijn veel ouders en leerkrachten even bij Polina langs geweest en hebben ze geproefd van haar heerlijke patisserie. Ben je ook nieuwsgierig? Kom kijken bij deze ondernemende moeder die bewijst dat je je dromen kunt verwezenlijken als je je genoeg inzet.

Het adres: **Esthétique, Cornelis Krusemanstraat 55.**

Leesplezier!

Leesplezier is zo belangrijk en fijn! Door het plezier in lezen, vergroten onze leerlingen hun kennis van de wereld en groeit hun woordenschat.



Tips voor thuis

Kinderen leren heel veel van de wereld om hen heen in de thuissituatie. Praat en leg uit in uw eigen taal. Dat helpt bij het leren van taal en lezen. U kunt ook tijdens wandelingen van alles vertellen, tijdens het koken of schoonmaken, tijdens het boodschappen doen en winkelen. In de vakantie is er van alles te beleven! Gaat u ook naar de bibliotheek? Prentenboeken, spannende boeken, stripboeken, weetboeken of boeken over gebeurtenissen. Alle boeken en niveaus zijn goed om te lezen!



Groep 1-2 en 3 bezoeken Rijksmuseum

Paniek! Tijdens het schoonmaken zijn de klepels uit de grote klok verdwenen, en nu komt er geen muziek meer uit de klok. Hoe kan dat nou? Waar zouden ze zijn? Het Rijksmuseum was een echt theater met toneelspel.

Voorafgaand aan het bezoek hebben de kinderen op school al kennisgemaakt met 2 kleurrijke figuren die hen helpen bij het zoeken van de muziek en de klepels in het museum, dit was in een video.



Ook hebben de kinderen in de klas een pruik gemaakt die wij meenamen in de bus naar het Museum.

Samen met twee acteurs speurden de kinderen door het Rijksmuseum op zoek naar de muziek. De klepels blijken verstopt te zitten in bijzondere objecten uit... de pruikentijd!



Het was een leerzame en leuke dag. We hebben ook nog even op het Museumplein gekeken en onder het museum doorgelopen.

Sportdag: de Koningsspelen

Op vrijdag 26 april zijn de Koningsspelen. Het duurt tot 13.00 uur daarna zijn de leerlingen vrij. Komt u ook helpen? U krijgt nog een brief!

*De Leertuin: Generaal Vetterstraat 27a,
1059 BT Amsterdam. T 020-4702717*

I: <https://www.instagram.com/deleertuin/>

W: www.deleertuin.nl

E: leertuin.contact@askoscholen.nl

F: www.facebook.nl/leertuin